

Dankbaar aandenken aan



De Heer

Guido ROMMENS

echtgenoot van Mevrouw Mireille VAN MOORLEGHEM

geboren te Oudenaarde op 29 juli 1955 en thuis te Kluisbergen  
onverwacht overleden op 26 juli 2003.

---

Mireille Van Moorleghem, Sven en Julie,  
zijn moeder, schoonmoeder, broer, zusters,  
schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten

danken u oprecht voor uw medeleven.  
*Uw vriendschap en genegenheid zijn een ware steun.*

Guido,

jij, dynamisch wezen,  
jij was altijd bezig,  
je reageerde snel en heel gevoelig.  
Je hield van iedereen.  
Je wist wat je wou  
en daardoor was je niet van je stuk te brengen.  
Je had een ruime kennis  
en een verbazend geheugen.  
Je was attentvol en dit maakte je tot een uniek persoon.  
We zullen je missen, elke dag,  
in kleine en eenvoudige dingen,  
maar in ons hart zal je er altijd bij zijn.

*Mireille.*



*Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.*